

KIM & LINA SITTER FAST!



Torsten Bengtsson

Hegas

**Av Torsten Bengtsson har
tidigare utgivits:**

SPLEJ

Mysteriet på kyrkogården (2015)

Mysteriet med tomterånarna (2015)

Kim & Lina

Kim & Lina i ett ödehus (2015)

Kim & Lina under jorden (2015)

Kim & Lina hoppar högt (2011)

Kim & Lina flyger iväg (2011)

Kim & Lina spelar match (2011)

Kim & Lina vilse i skogen (2010)

Kim & Lina och en godisråtta (2010)

Kim & Lina möter ett monster (2010)

Kim & Lina räddar Sture (2010)

Kim & Lina badar en bil (2010)

Kim & Lina ensamma hemma (2010)

KIM & LINA SITTER FAST!

av Torsten Bengtsson

Illustrerad av Jimmy Wallin



Hegas



Kim och Lina är ensamma hemma. Då ringer Kims mobil. Det är farfar. Han har slut på sitt kaffe.

– Snälla! Kan ni handla ett paket till mig? frågar han.

Farfar har halkat på en isfläck och brutit benet. Nu har han svårt gå. Och han är sugen på fika.

– Okej då, säger Kim.

– Härligt! Har du pengar? undrar farfar.

– Jag har pengar på mitt kort, svarar Kim.

– Så bra. Du får pengar av mig sen, säger farfar.

Då frågar Lina:

– Vad ville farfar?

– Att vi ska köpa kaffe, svarar Kim.

– Vad väntar du på! Kom så går vi! säger Lina.

Kim tycker det är bra att Lina följer med. Då behöver han inte gå själv.

Ute är det vinter, mörkt och snön vräker ner. De tar på jackor, mössor och vantar. De kämpar mot vinden.





– Jag blåser bort! klagar Lina.

Till slut kommer de till affären. Då plingar det till i Kims mobil. Det är ett sms från farfar.

”Snälla! Köp ägg, mjöl och strösocker”

De tar sex ägg, ett paket socker och ett paket mjöl. Då plingar det till igen i mobilen. Farfar skriver:

”Snälla! Köp smör, mjölk och bakpulver”

– Ska han handla hela affären, säger Lina.

Då plingar det till för tredje gången.

”Helst ekologiskt. Tack!”



När de har hämtat varorna går de till kassan, betalar och går ut. Nu blåser det ännu värre. Tur att det är nära till farfar. Han bor i ett höghus på våning tolv.

– Äntligen framme, säger Lina.

I trappan är det varmt och skönt. De öppnar den tunga dörren till hissen och går in. På väggarna har någon ritat med färg.

Lina trycker på knappen med nummer tolv. Hissen startar och börjar sakta arbeta sig uppåt. Våning för våning. Det gnisslar och låter. När de har kommit halva vägen stannar hissen med ett ryck. Lampan i taket slocknar. Bara ett svagt grönt ljus lyser från en nödlampa.

Kim och Lina tar hissen upp till farfars lägenhet. Plötsligt slocknar lampan i taket. Hissen stannar. Kim försöker öppna dörren. Men det går inte.

– Nu sitter vi fast, säger Lina.

– Tänk om luften tar slut och vi dör, säger Kim.

– Sluta babbla, vi får hitta på något, säger Lina.



Hegas

Art nr 432557

ISBN 978-91-7543-255-7



www.hegas.se

